

Nieuwerkerken

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

Luc Schepens vertelt:

“Bij het begin van de oorlog vielen geallieerde bommenwerpers 's nachts Duitsland aan. Dat was een groot probleem voor het Duitse opperbevel. Ze wilden weten hoe ze de bommenwerpers in het duister konden onderscheppen en hoe ze deze uit de lucht konden halen. De oplossing was het plaatsen van radarinstallaties. Eind 1941 bouwden de Duitsers zo'n installatie in Nieuwerkerken, aangevuld met zoeklichten en een telefooncentrale. Als de radar in Nieuwerkerken een vijand oppikte, kregen de Duitse jagers van het vliegveld van Brustum een signaal om de vijand uit de lucht te halen.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Nieuwerkerken,
radarinstallaties tegen
de geallieerden

1944

2020